

**1<sup>η</sup> Μάη 2020****Μέρα μνήμης και τιμής των αγώνων της τάξης μας!****Μέρα αντεπίθεσης των εργαζομένων!**

Η Πρωτομαγιά μάς βρίσκει φέτος μέσα στην δίνη της πανδημίας του κορονοϊού, εκατομμύρια κρούσματα σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες θάνατοι, χώρες σε καραντίνα. Η νέα κανονικότητα που θέλουν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους, το κεφάλαιο και κυβερνήσεις του, με αφορμή την πανδημία είναι ζοφερή. Τα πενιχρά μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων από το κράτος όχι μόνο δεν φτάνουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες μας, αλλά και με τους όρους που δόθηκαν στον δικό μας κλάδο, καλλιέργησαν και ενίσχυσαν την μαύρη εργασία. Συνολικά, για άλλη μια φορά, ζητείται από εμάς να σηκώσουμε το βάρος της κρίσης. Ξεκίνησαν με τα ζητήματα περί «ατομικής ευθύνης» σε σχέση με την καταπολέμηση και τον περιορισμό της νόσου, προκειμένου να διώξουν από πάνω τους την ευθύνη για την διάλυση της δημόσιας υγείας και του Ε.Σ.Υ. Στην συνέχεια μας είπαν ότι εργαζόμενοι και εργοδότες στο “ίδιο καζάνι βράζουμε” οπότε πρέπει να βάλουμε πλάτη για να σωθούν και να ευημερήσουν οι εργοδότες. Με αυτή τη λογική πέρασαν μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου οι οποίες θεσμοθετούσαν βλαπτικές μεταβολές στις συμβάσεις συναδέλφων, αναγνώριζαν την τηλεργασία, άφηναν την μαύρη εργασία να οργιάσει, παρέπεμπαν το δώρο Πάσχα στις καλένδες. Τώρα ετοιμάζονται να μας πουν ότι την επερχόμενη οικονομική κρίση θα την πληρώσουμε και πάλι εμείς.

Η φετινή Πρωτομαγιά, κουβαλώντας μαζί της όλη την ιστορία των εργατικών αγώνων πρέπει να σηματοδοτήσει έναν πρώτο σταθμό για μια συνολικότερη απάντηση των εργαζομένων για τα μέτρα που έρχονται. Εν μέσω καραντίνας το ταξικό εργατικό κίνημα έδωσε μια πρώτη μάχη με Κυβέρνηση και εργοδότες. Στις 7 Απριλίου οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία απαίτησαν ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας ενώ στις 14 Απριλίου εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, μαζί με τον δικό μας, προχώρησαν σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, διαμαρτυρούμενοι για τα αντεργατικά μέτρα και το όργιο εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ξέσπασε με αφορμή τον κορονοϊό. Συνεχίζοντας τον αγώνα, και με επόμενο σταθμό την Εργατική Πρωτομαγιά χρειάζεται μαζικά να βγούμε στον δρόμο και να αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε καταπάτηση καταχτημένων δικαιωμάτων μας αλλά και να ανασυγκροτηθούμε μπροστά στην ολοκληρωτική επίθεση που προετοιμάζουν κεφάλαιο και κυβερνήσεις με αφορμή τη πανδημία.

- Να ανατραπούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας που αναπτύχθηκαν εν μέσω πανδημίας.
- Να καταβληθούν άμεσα τα δώρα/επιδόματα σε όλους τους εργαζομένους.
- Κανένας εργαζόμενος απολυμένος.
- Κανένα ένσημο χαμένο, εγγυημένη καταβολή του ταμείου ανεργία για όλες και όλους.
- Να μην ξοδευτεί για κανέναν εργαζόμενο μέρος της κανονικής του άδειας. Να ισχύσει μόνο η άδεια “ειδικού σκοπού”.
- Απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους εργασίας.
- Τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κ.λπ) να διατεθούν από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε όλους τους κλειστούς χώρους που υπάρχει συγχρωτισμός. Να παταχτεί η αισχροκέρδεια των εμπόρων και φαρμακοβιομηχάνων.
- Την κρίση του κορονοϊού να την πληρώσει το κεφάλαιο, οι τράπεζες και η εργοδοσία.

**ΌΛΟΙ στην συγκέντρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων στις 10:30 στα Χαυτεία.**

**Διαδηλώνουμε τηρώντας όλα τα μέτρα συλλογικής και ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες και αποστάσεις ασφαλείας)**