

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

(ΣΕΦΚ)

www.sefk.gr Α. Λόντου 6, 10681 Αθήνα

τηλ. 210-3820537, 6932414994

e-mail: sefk@sefk.gr

Οχτώ μήνες μετά την πρώτη καραντίνα η Κυβέρνηση ανακοινώνει δεύτερη. Ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι καλούνται εκ νέου να παραμείνουν στα σπίτια τους, να δουλέψουν από το σπίτι και να πειθαρχήσουν σε μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19. Η Κυβέρνηση από την λήξη της προηγούμενης καραντίνας μέχρι και πριν λίγες μέρες το μόνο που έκανε ήταν φιέστες για τον τουρισμό, ενώ παράλληλα όξυνε τις αντιπαραθέσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο καλλιεργώντας φιλοπολεμικό κλίμα προκειμένου να αποπροσανατολίσει τον λαό από τα πραγματικά του προβλήματα. **Κανένα μέτρο δεν πάρθηκε για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας υγείας με στόχο περιορισμό της διασποράς του ιού αλλά και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση του νέου κύματος της πανδημίας.** Ακόμα και όταν από τον Αύγουστο ολόκληροι κλάδοι διαμαρτύρονταν για την επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων, η Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ που την στηρίζουν όχι μόνο σχεδόν τους χαρακτήριζαν τρελούς αλλά απέκλεισαν και τις θέσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των σχολείων, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητώντας το αυτονόητο, δηλαδή μικρότερα τμήματα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, χαρακτηρίζονταν τεμπέληδες και κακομαθημένοι στα κανάλια ενώ παράλληλα μεθοδεύονταν από το υπουργείο Παιδείας μέσα πειθάρχησης και καταστολής που θύμισαν άλλες εποχές. Τέλη Οκτώβρη, όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οι ΜΕΘ γέμισαν, τα κρούσματα έφτασαν στα μια ανάσα από τα 3000 ημερησίως, αποφάσισαν νέα καραντίνα, γιατί πάνω από όλα για την Κυβέρνηση δεν φταίει η αποκλειστική ενασχόληση της με τον πλουτισμό των εργοδοτών και ο ερασιτεχνισμός της αλλά η προσωπική ανευθυνότητα δέκα εκατομμυρίων εργαζομένων νεολαίας

Εδώ και δύο μήνες οι εργαζόμενοι στην φροντιστήρια δούλεψαν με πενιχρά μέτρα προστασίας, καλούμενοι να εκπληρώσουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Την κάλυψη των πολύ μεγάλων γνωστικών κενών στους μαθητές που δημιούργησε, όπως ήταν φυσιολογικό, η προηγούμενη καραντίνα σε συνδυασμό με τις νέες αλλαγές που έφεραν στο σχολείο τα νέα νομοσχέδια οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς σε έναν αγώνα δρόμου και άγχους για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών. Ενώ παράλληλα, η υγειονομική κρίση και ο τρόπος που επιλέχθηκε από την Κυβέρνηση και την εργοδοσία η αντιμετώπισή της, έφεραν τους εργαζόμενους σε ασφυκτική θέση με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά κρούσματα συναδέλφων αλλά και μαθητών. **Η Κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας και πρόληψης για όλους εμάς που εργαζόμαστε στα φροντιστήρια και στα κέντρα μελέτης.** Πουθενά δεν έγιναν τεστ στην αρχή της χρονιάς, δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη για την περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων στους χώρους εργασίας μας. **Εύλογο ερώτημα είναι το αν θα έκλεινε μια φροντιστηριακή μονάδα αν παρουσιάζονταν πολλά κρούσματα.** Σε σχετική ερώτησή μας το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μην απαντήσει άμεσα. Σιωπώντας αρχικά, άφησε τις μέρες να περάσουν και αφού εξαγγέλθηκε η καραντίνα μας παρέπεμψε στις διατάξεις τις ΚΥΑ που ορίζουν την λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών από 9/11 έως 30/11. **Εργαζόμενοι και μαθητές εδώ και δυο μήνες βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια υγειονομική κρίση, με ευθύνη Κυβέρνησης και εργοδοσίας έπρεπε να προστατευθούν με όποιο τρόπο νόμιζαν εκείνοι καλύτερο.** Προφανώς το έξοδο της προστασίας επιβάρυνε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς και μαθητές!

Τώρα ξανά καραντίνα και τηλεκπαίδευση! Όπως και τον Μάρτιο οι εργαζόμενοι καλούνται να προμηθευτούν τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού μαθήματος, ειδικά αν δουλέψουν από το σπίτι. Εδώ γεννιέται το ερώτημα γιατί να μην

προμηθευτούμε με κόστος της εργοδοσίας τον απαιτητό υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τα τηλεμαθήματα και χρειάζεται αυτό το σημαντικό κόστος να μετακυλήσει σε εμάς τους εργαζόμενους. **Είναι φανερό πλέον ότι το κόστος του μαθήματος μετακυλύετε από τον εργοδότη στον εργαζόμενο καθηγητή.** Ο μισθός του καθηγητή που με δυσκολία του φτάνει για να επιβιώσει δεν μπορεί να αντέξει και το κόστος αγοράς των απαραίτητων αξεσουάρ όπως γραφίδες, ακουστικά, πίνακες ακόμα και υπολογιστή. **Οι ίδιοι οι εργοδότες πρέπει να φροντίσουν να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα μέσα για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών μαθημάτων.**

Παράλληλα αναπτύσσεται και μισθολογικό ζήτημα στα πλαίσια της τηλεεκπαίδευσης. **Το ωρομίσθιο δεν ανταποκρινόταν ποτέ στις απαιτήσεις τις δουλειάς μας, πόσο μάλλον τώρα όπου ο φόρτος εργασίας διπλασιάζεται.** Η προετοιμασία για το διαδικτυακό μάθημα είναι πιο χρονοβόρα και πιο κοπιαστική, ενώ το ίδιο το μάθημα αλλάζει. Χάνεται η αμεσότητα της τάξης και δυσκολεύει πολύ η επικοινωνία με τον μαθητή. Η προσπάθεια του εργαζομένου για την υπέρβαση των δυσκολιών μεγαλώνει αντίθετα ο μισθός του παραμένει ο ίδιος ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πέφτει με διάφορα και εφάνταστα επιχειρήματα από μεριάς εργοδοτών.

Ένα άλλο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι το ωράριο. Στην προηγούμενη καραντίνα οι έξτρα απλήρωτες ώρες βασίλευαν. Το σαρανταπεντάλεπτο δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ειδικά με την πίεση των εργοδοτών. **Η εποπτεία της μαύρης και έξτρα εργασίας ήταν φύση αδύνατη λόγω της εργασίας από το σπίτι αλλά και της διάλυσης της επιθεώρησης εργασίας.** Αυτά έρχονται να προστεθούν στο όργιο μαύρης εργασίας και εκφοβισμού που επέβαλαν οι εργοδότες με την ανοχή της Κυβέρνησης στην προηγούμενη καραντίνα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους:

- **Να διεκδικήσουν να εργαστούν από το φροντιστήριο στα εξ' αποστάσεως μαθήματα.** Έτσι θα διασφαλίζουν την τήρηση των συμβάσεων εργασίας τους και το ωράριό τους, και να αντισταθούν στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.
- **Να απαιτήσουν το κόστος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού να μην το πληρώσουν οι ίδιοι.** Αντίθετα οι εργοδότες να τους παρέχουν τα απαιτητά τεχνολογικά μέσα για το μάθημα. Οι μισθοί μας δεν είναι για να πληρώνουν τον εξοπλισμό για την τηλεεκπαίδευση, είναι για να ζήσουμε και να καλύπτουμε τις βιοτικές μας ανάγκες.
- **Να διεκδικήσουν αύξηση του ωρομισθίου τους προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυσκολίες της τηλεεργασίας.**
- **Να μην δεχτούν βλαπτικές μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας τους και μαύρες αδήλωτες ώρες.** Να μην γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα. Η δουλειά μας πρέπει να αμείβεται.
- **Να επικοινωνήσουν με το σωματείο, να καταγγείλουν περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας, παράνομες απολύσεις, αδήλωτες ή και απλήρωτες ώρες, εργοδοτικούς εκβιασμούς και εκφοβισμούς.**

Διεκδικούμε αξιοπρεπή εργασία!

Βάζουμε στοπ στον εργασιακό μεσαίωνα της καραντίνας!

Κανένας μόνος σε αυτή την καραντίνα!

Μένουμε ενεργοί- αντιστεκόμαστε- παλεύουμε- διεκδικούμε!