

Κάτω τα χέρια από τις διακοπές και τις αργίες στα φροντιστήρια

Συνάδελφοι/ισσες,

Οι διακοπές και οι αργίες των εργαζομένων στα φροντιστήρια κατοχυρώνονταν για χρόνια μέσα από τις ιστορικές Συλλογικές Συμβάσεις του ΣΕΦΚ, χωρίς να υπάρχει άλλη νομοθετική ρύθμιση.

Παρά το ότι οι εργοδοτικές ενώσεις χρόνια προσπαθούσαν να ακυρώσουν αυτήν την κατάκτηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια, παρά το ότι σε κάθε διαπραγμάτευση του ΣΕΦΚ για την ΣΣΕ στον ΟΜΕΔ ήταν πάντα μια από τις υψηλές προτεραιότητές τους, το Σωματείο πάντα υπερασπιζόταν την εφαρμογή τους. Κάθε χρονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, μέσα από τις δεκάδες εξορμήσεις των μελών του, υποχρεώνοντας όσους εργοδότες βρίσκονταν να τις καταστρατηγούν, να το μετανιώνουν, είτε τερματίζοντας εσπευσμένα τα μαθήματα, είτε αποζημιώνοντας τους εργαζόμενους για τις κλεμμένες ώρες, είτε πληρώνοντας διοικητικά πρόστιμα στις επιθεωρήσεις εργασίας.

Οι αγώνες του ΣΕΦΚ και του κλάδου για την υπεράσπιση των διακοπών και αργιών της ΣΣΕ συνεχίστηκαν αδιάκοπα και με ένταση και μετά το 2011, όταν οι ΣΣΕ καταργήθηκαν από τις αντιδραστικές επιλογές των άθλιων κυβερνήσεων των μνημονίων της φτωχοποίησης και του εκφασισμού της κοινωνίας.

Είναι αυτοί, οι αταλάντευτοι και αδιάκοποι αγώνες του ΣΕΦΚ και των εργαζομένων για την υπεράσπιση των ταξικών συμφερόντων των συναδέλφων του κλάδου, που υποχρέωσαν την προηγούμενη κυβέρνηση να νομοθετήσει τελικά τις αργίες και διακοπές στα φροντιστήρια (ΦΜΕ και ΚΞΓ) με την υπ. απόφαση 219434/Α5 /ΦΕΚ Β' 4212/27-12-2016, σε συνέχεια του ν. 4445/2016 στον οποίο με το άρθρο 80 εξασφαλιζόνταν η αμοιβή ή πληρωμή των εργαζομένων κατά τις μέρες των διακοπών/αργιών.

Συνάδελφοι/ισσες,

Την Παρασκευή 11 Δεκέμβρη 2020 η υπ. Κεραμέως κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της βουλής το περιβόητο σ/ν για την επαγγελματική «κατάρτιση και εκπαίδευση», μετά την συνήθη προσχηματική διαδικασία της «δημόσιας διαβούλευσης».

Εμβόλιμα και εκ των υστέρων, χωρίς να υπάρχει στο σχέδιο της διαβούλευσης, προστέθηκε – μαζί με άλλα άρθρα – κι ένα άρθρο, το 124, το οποίο εξουσιοδοτεί τον/την εκάστοτε υπουργό να καθορίζει με απόφασή του/της τις αργίες και διακοπές των εργαζομένων του κλάδου. Η επιδίωξη μάλιστα της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί στην ολομέλεια άμεσα στις 17 Δεκέμβρη.

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ, σε αυτό το σ/ν και γιατί σε αυτήν την συγκυρία, να εξουσιοδοτήσει νομοθετικά το υπ. παιδείας να καθορίζει με υπουργική απόφαση τις αργίες και τις διακοπές από την στιγμή που υπάρχει ήδη υπ. απόφαση που τις καθορίζει και νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν τις αμοιβές των εργαζομένων κατά τις μέρες αυτές ;

Μήπως εργοδοτικά κέντρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχουν άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση (ή που υπαγορεύουν τα σχέδια νόμου που αυτή κατεβάζει, όπως στην περίπτωση του σ/ν για τα ιδιωτικά σχολεία) επιχειρούν να ικανοποιήσουν μία από τις πιο εμμονικές και διαχρονικές τους επιδιώξεις;

Καλούμε τους εργαζόμενους/ες στα φροντιστήρια να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις του ΣΕΦΚ και του κλάδου. Αυτές οι κατακτήσεις ανήκουν σε όλους μας. Οι διακοπές και οι αργίες δεν μας χαρίστηκαν. Παλέψαμε και τις κατακτήσαμε. Ως σκληρά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί τις χρειαζόμαστε για να ξεκουραστούμε, να περάσουμε χρόνο με τα παιδιά μας και τους δικούς μας ανθρώπους, να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας και τα σχέδιά μας για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Η περικοπή των αργιών και των διακοπών εν μέσω πανδημίας και της ατελείωτης ψυχοφθόρας τηλεκπαίδευσης αποτελεί έγκλημα κατά της ψυχικής ισορροπίας και υγείας και των μαθητών.

Συνάδελφοι/ισσες,

Φάνηκε και μέσα από την τελευταία περίοδο της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας CoVid-19 ότι κυβέρνηση και εργοδότες εκμεταλλεύονται κάθε συγκυρία για να φορτώσουν τα βάρη και τα σπασμένα της κρίσης του οικονομικού/κοινωνικού τους συστήματός στις δικές μας πλάτες.

Το ίδιο φαίνεται ότι ετοιμάζονται να κάνουν και με τις διακοπές/αργίες του κλάδου μας.

Σας καλούμε να μαζικοποιήσουμε και να ισχυροποιήσουμε το σωματείο μας, τον ΣΕΦΚ, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο στις επιδιώξεις τους.

Καμιά σκέψη για μείωση των αργιών και των διακοπών

Δυναμώνουμε τον ΣΕΦΚ- Κερδίζουμε τις μάχες για αξιοπρεπή εργασία

Υπενθυμίζουμε ότι:

Τα φροντιστήρια Μ.Ε. κατά την διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων (από 24 Δεκέμβρη 2020 έως και 2 Γενάρη 2021) παραμένουν κλειστά και οι εργαζόμενοι/ες καθηγητές/τριες δικαιούνται τις αντίστοιχες απολαβές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να μας καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων μέχρι την 21^η Δεκέμβρη. Η μη καταβολή του είναι αυτόφωρο αδίκημα. Δεν απεμπολούμε ένα από τα βασικότερα δικαιώματά μας.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους να επικοινωνήσουν με το σωματείο σε περίπτωση καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας από την εργοδοσία.